



Stevan op Nederland Zingt-dag

Om goed contact te kunnen houden met onze brede achterban willen we graag aan de weg blijven timmeren. Daarom hebben we dit jaar voor het eerst een standje gehad op de zogenoemde Nederland Zingt-dag van de Evangelische Omroep. Dit werd een prachtige dag waarop we heel veel gratis raamposters hebben mogen uitdelen. Het is

goed om te merken dat veel christenen van diverse achtergronden het fijn vinden dat Gods geweldige boodschap op deze manier een weg vindt de straat op. Velen wilden zelf ook wel een poster op het raam hebben. Dit was voor ons een dag hard werken en een mooie bemoediging. De afgedrukte foto's geven een impressie.



Plannen voor 2017 Hoe kunt u helpen?

Stichting Stevan is constant in beweging en heeft als doel mensen bekend te maken met het goede nieuws van Gods liefde. Om dit op aansprekende manieren te doen is veel creativiteit en inspiratie nodig.

We willen altijd (een stukje uit) Gods Woord opnemen op de affiches, omdat we weten dat zijn Woord krachtig is. Jesaja 55:11: *‘Alzo zal mijn woord, dat uit mijn mond uitgaat, ook zijn; het zal niet ledig tot Mij wederkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt en dat volbrengen, waartoe Ik het zend.’*

Het is bijzonder om te zien dat Stichting Stevan elk jaar weer mogelijkheden heeft om via affiches op stations, bij bushaltes en langs de openbare weg mensen te bereiken met de blijde boodschap van Gods liefde. De tekst uit Habakuk 2:2 is daarbij altijd onze missie geweest: *‘Zet het duidelijk op tafelen, opdat men het in het voorbijlopen zal kunnen lezen.’*

Plannen voor 2017

We willen u vragen om heel concreet te blijven bidden voor deze vorm van evangelisatiewerk. Dat mensen door een poster en wellicht door een gesprek naar aanleiding van de poster echt de Heer Jezus mogen leren kennen. Bid alstublieft ook om liefde, wijsheid en creativiteit in de contacten met mensen en in het zoeken naar nieuwe mogelijkheden en ontwerpen.

Om uitvoering te kunnen geven aan onze plannen, is er uiteraard naast gebed ook geld nodig. We hebben alle vertrouwen dat hierin ook zal worden voorzien, zoals dat tot nu toe altijd is gebeurd. We zouden heel graag in



2017 weer een aantal landelijke campagnes uitvoeren met de nieuwe poster, die nog steeds bijzonder actueel is. Dit keer hebben we voor de gelegenheid een acceptgiro bijgevoegd.

Hoe kunt u helpen?

Door de voortschrijdende techniek op het gebied van nieuwe media missen wij in het huidige relatief kleine Stevan-team broeders en zusters die daarin thuis zijn en die kunnen meedenken hoe we door middel van deze nieuwe ‘social media’ het evangelie bij de mensen kunnen brengen en wellicht ook onze achterban beter op de hoogte kunnen houden. Zoals u elders in deze nieuwsbrief kunt lezen, is ook Facebook voor ons nog een onontgonnen gebied. Mocht u vanuit uw persoonlijke relatie met Jezus Christus en uw kloppend hart voor het evangelie op een of andere manier uw steentje willen bijdragen in het Stevan-team, stuur dan alstublieft een bericht met uw motivatie naar info@stevan.nl. We gaan dan graag met u in gesprek. Ook zijn er op het gebied van nazorg en Bijbelcursus nog vacatures. Uiteraard is al dit werk 100% vrijwillig en onbezoldigd, zodat bijna al de financiële giften kunnen worden ingezet om postercampagnes en andere evangelisatieacties te bekostigen.

Facebook

De wereld is aan het digitaliseren. Alle informatie is met een paar drukken op een knop beschikbaar. Het succes van onder andere de Bijbel-app laat zien dat ook mensen die veel met

technologie bezig zijn, op zoek zijn naar de zin van het leven en naar God. Wij gaan onderzoeken of het zinvol is om een Facebookpagina aan te maken voor Stevan. Hierdoor hopen we meer mensen, onder wie jongeren, te bereiken met het evangelie.

Wij hopen ook door middel van deze pagina individueel contact te kunnen aangaan met mensen die openstaan voor het evangelie en gericht antwoord te kunnen geven op vragen die mensen hebben.

Marnix Christian de Boer

Dank u wel!

Graag maken we van deze gelegenheid gebruik u hartelijk te bedanken voor uw betrokkenheid bij dit evangelisatiewerk. Dankzij uw gebeden en financiële ondersteuning is het nog steeds mogelijk dit bijzondere werk te doen.

Blijft u daarin ook alstublieft volharden. Het is geweldig een schakeltje te mogen zijn in het grote werk dat God nu op aarde doet en ons in Hem verbonden te weten. Het is Zijn werk. Wij vertrouwen erop u door middel van deze nieuwsbrief weer op de hoogte te hebben gebracht van onze activiteiten in het achterliggende jaar en de plannen voor het aankomende jaar.



Wij sluiten deze brief graag af met u gezegende feestdagen te wensen, waarin de Zoon van God, Jezus Christus, extra centraal mag staan. Ook wensen wij u alvast Gods rijke zegen voor het nieuwe jaar. Hij is dezelfde – tot in eeuwigheid!

Met hartelijke groet,
Namens het Stevan-team
A.J. van der Snoek (voorzitter)



Stevan

Postbus 400
2400 AK Alphen aan den Rijn
E-mail: info@stevan.nl
Website: www.stevan.nl
IBAN NL64 INGB 0003 3241 25



Stevan

Stichting Evangelisatie

WINTER
NIEUWSBRIEF
2016



Volharding & gemeenschap • Eerste campagnes met nieuwe posters • Mooie reactie op ontvangen Bijbel • Terugblik Actie Scheveningen 2016 • Plannen 2017

Doorgaan! Niet opgeven! Volhouden!

Stel je voor: de gemeente is nog maar pas geboren en er zijn zojuist op één dag drieduizend zielen tot geloof gekomen, gedoopt en aan die jonge gemeente toegevoegd. Ze zijn nog aan het op adem komen van alle gebeurtenissen: de dood en opstanding van de Heer Jezus, zijn verschijningen als opgestane Heer, zijn hemelvaart, de uitstorting van de Heilige Geest, alle wonderen en tekenen die daarop volgden, deze massabekering en -doopdienst. En dan vindt de Heilige Geest het blijkbaar nodig om meteen al in Handelingen 2:42 te laten opschrijven: *'En zij bleven volhardend bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden.'*

We weten natuurlijk niet hoeveel tijd er zat tussen vers 41 en 42, maar blijkbaar wil Lukas aangeven dat het ook, en misschien wel juist, voor deze prille gemeente niet vanzelfsprekend was om vol te houden en deze vier dingen te blijven doen. Men ondervond tegenstand en vervolging. Misschien was al snel het nieuwe en frisse eraf, of was er verwarring over alle consequenties voor het dagelijks leven, of lag de verdeeldheid al op de loer.

'De gemeenschap'

Ik wil er graag één aspect uitlichten: 'de gemeenschap'. Het Griekse woord, *koinōnia*, dat hier gebruikt wordt en de verschillende vervoegingen en grondwoorden ervan, betekenen o.a.: een gemeenschap vormen; gemeenschappelijk; verbinding; verwantschap;



deelnemen aan; bijdragen tot; de rechterhand geven als teken van gemeenschap in het vervullen van een taak; een collecte/inzameling houden; delen van je bezit; vrijgevig zijn; deelgenoot, metgezel zijn.

We kunnen de diverse betekenissen van dit prachtige woord toepassen op ons persoonlijk christen-zijn en ook op het samen gemeente zijn van de Heer Jezus Christus. Maar in het kader van deze nieuwsbrief wil ik het vernauwen tot het evangelisatiewerk van Stichting Stevan. Daarin vormen wij, de medewerkers, en u, de achterban, een gemeenschap van christenen die mensen in het voorbijgaan willen raken met het Woord van God. We voelen ons daarin verbonden en verwant met elkaar; we willen daaraan deelnemen door gebed en eventuele bijdragen. Met deze nieuwsbrief reiken we elkaar opnieuw de rechterhand en bemoedigen we elkaar om vol te houden en door te gaan met dit mooie werk. Misschien wordt er in

uw gemeente een collecte gehouden voor Stevan of draagt u individueel uw steentje bij. Kortom: we voelen ons verbonden en we zijn deelgenoten in het werk van Stevan, maar bovenal ook in het 'gemeenschappelijk geloof' (Tit. 1:4) en ons 'gemeenschappelijk

heil' (Jud. 1:3). Aan de verspreiding dáárvan willen we deelnemen. We kunnen dit echter alleen als we ons ervan bewust zijn 'dat onze gemeenschap is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus' (1 Joh. 1:3).

Henk de Boer (Stevan-team)

Acties in 2016: Eerste campagnes met nieuwe posters

In het achterliggende kalenderjaar hebben we de lancering van een nieuwe poster mogen meemaken. Daarvóór, in de jaren van de financiële en economische crisis en depressie, hebben we door middel van de bovenste afgebeelde poster mogen wijzen op de God die door Jezus Christus hoop wil geven. Van dit ontwerp hebben we veel, lang en dankbaar gebruikgemaakt.

'Gods volmaakte liefde'

Met het nieuwe affiche, dat in 2016 dus voor het eerst is gebruikt, willen we – zoals in onze vorige nieuwsbrief gecommuniceerd – aansluiten bij de zorgen en angsten die er nu volop leven. Door middel van deze nieuwe poster wijzen we op Gods volmaakte liefde, die de angst verdrijft. Die oneindige en volmaakte liefde werd zo duidelijk bewezen in de komst van de Heer Jezus Christus en het werk dat Hij volbracht op het kruis van Golgotha. De Heer Jezus wil uw Redder zijn. Dat is en blijft onze prachtige boodschap!

Posters in heel Nederland

Wij zijn dankbaar dat dit nieuwe affiche in 2016 gedurende drie perioden in Nederland heeft mogen hangen. Eén keer tijdens een



meer plaatselijke campagne in Zuid-Holland en twee keer tijdens een landelijke campagne. Gedurende die laatste acties hebben er posters gehangen in honderden Nederlandse gemeenten verspreid over heel Nederland van noord tot zuid en van oost tot west. Het betrof dan steeds een combinatie van station-abri's en straat-abri's. Daar waar vroeger uitsluitend op stations mogelijkheden waren, zijn de posters nu ook te vinden bij bushaltes, op pleinen, bij stadions en gewoon langs de doorgaande wegen.



Nieuwe poster 2016

Mooie reactie op ontvangen bijbel Onze internetsites

De website **Stevan.nl** is multifunctioneel. Daar vindt u het evangelie in een notendop, achtergronden bij de recente campagnes, informatie over de geschiedenis en doelstellingen van Stichting Stevan, en een webshop waar u posters kunt bestellen. In 2015 zijn we een actie gestart waarbij men gratis raamposters kon bestellen. Deze actie loopt nog steeds. We hopen dat de posters door velen worden gelezen en dat ze op vele plaatsen en manieren zegen mogen verspreiden.

De website **Bijbelindebus.nu** is laagdrempelig en wordt nog steeds goed bezocht. De behoefte aan bijbels is er nog steeds. Vooral jongere mensen (18-40 jaar) vragen een bijbel aan. Ook blijkt dat langzaam maar zeker vluchtelingen de site ontdekken. Dit jaar zijn er 21 bijbels verstuurd.

Velen hebben de boodschap van het evangelie gelezen en soms ontvangen we dankbare reacties. Eén ervan willen we u doorgeven. Een man van 38 jaar was verbaasd dat er in deze tijd nog mensen waren die zorg hadden voor anderen op geestelijk gebied. Hij las af en toe de Bijbel uit de bibliotheek, maar de taal was niet begrijpelijk. Hij was dankbaar dat hij een bijbel in eenvoudige taal had ontvangen. Op de dag van ontvangst was hij al begonnen met lezen en dat zou hij elke dag blijven doen, want hij had honger naar God en wilde weten wat het doel van God met zijn leven was. Hij schreef:

'De begeleidende brief klopt helemaal; in het bijzonder de zin dat geluk niet bestaat uit geld of een belangrijke baan, maar uit het zeker weten dat het tussen jou en God goed is en jij een goede verstandhouding met Hem hebt. Inderdaad, dat gevoel heb ik nu pas voor het

eerst mogen ervaren, en gaat voorbij aan het denken, het ego, je huidige situatie, je eigen plannen, je lichaam, etc. Als je dat gevoel in je hart hebt mogen ervaren (nadat je jouw eigen kleine willetje opzij hebt geschoven en jouw leven in dienst van Christus hebt gesteld), wil je niets anders meer, behalve NOG MEER van diezelfde ervaring. Dat is zo mooi, ik ben echt blij dat ik dit heb mogen ervaren, voordat ik er te laat (door de dood) voor zou zijn geweest. Ik weet nu dat alles goed komt. Het is heel apart, maar alleen mensen met dezelfde ervaringen weten wat het gevoel is dat ik beschrijf. Wat in je brief staat is helemaal waar: "God zegt in de Bijbel dat je dan een kind van Hem bent geworden! De Bijbel, het Woord van God, zal je dan ook meer aanspreken, omdat God je dan daarbij zal helpen." Het klopt gewoon; zodra je zijn Kind bent geworden krijg je automatisch de behoefte om in de Bijbel te lezen, en soort innerlijke drang om de waarheid te willen lezen. Heel apart, maar wel fijn. Nogmaals heel hartelijk dank.'

Dergelijke reacties bemoedigen ons om door te gaan en te trachten nog meer mensen te bereiken met het evangelie. Het is geweldig dat veel mensen de site weten te vinden en deze waarderen. Wij vragen u te bidden voor de lezers van de boodschap en dat degenen die een bijbel hebben ontvangen de Heer Jezus mogen leren kennen als hun persoonlijke Verlosser en Heer.

– We vragen u om te bidden voor alle mensen die de boodschap op internet lezen, en ook voor wijsheid voor ons om op een juiste manier te reageren op de ontvangen e-mails en bij het voeren van eventuele (telefoon)-gesprekken.

Terugblik Actie Scheveningen



De samenwerking op het gebied van evangelisatie in Scheveningen is met de stichting Bijbelkiosk Arbeid en NSDH (Navigators Studentenvereniging Den Haag) het tweede jaar ingegaan. We zijn heel dankbaar voor de mooie week die we aan het begin van de zomervakantie met elkaar mochten beleven door samen de liefde van God uit te dragen op de Boulevard van Scheveningen en omstreken.

Ook dit jaar mochten we weer bijzonder veel (en veel bijzondere) gesprekken hebben met mensen van vele nationaliteiten, en nog veel meer diverse achtergronden; ieder met zijn/haar eigen levensverhaal, dat vaak vrijmoedig werd gedeeld.

Op een locatie zoals de Boulevard Scheveningen lijken mensen toch wat meer tijd te hebben om eens ontspannen in gesprek te gaan over de oorsprong, zin en doel van het leven hier op aarde.

Wij zien deze gesprekken als een schakeltje in het werk dat God Zelf in mensenlevens doet. En niet alleen in de mensen die de Boulevard bezoeken... Ook voor medewerkers werd dit een bijzondere ervaring. Enkele mensen die de Heer Jezus al langer kenden, hebben er heel bewust voor gekozen om voortaan zijn volgeling te zijn en hebben zich ook in de zee laten dopen. Dat was een hoogtepunt in de week.

